



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟ
TEL: 102-222200
ΚΗΦΗΣΙΑ
Αργολίδας

24.8



Πάρνωνας: Βαμβακού



Καρυές

Η ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • ΕΤΟΣ 23ο • ΦΥΛΛΟ 95 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2009 • ΨΑΡΡΩΝ 10Γ ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61 ΚΩΔ. 4500

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2009
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ

Αδελφέ μου, Χριστός Ανέστη.

Ζούμε σε μια εποχή κατά κοινή ομοιογία χρεωκοπημένη. Ευρισκόμεθα σε μια κοινωνία πολύ χαμηλά θικά πεσμένη. Ακούγονται και γίνονται στις ημέρες μας πράγματα, που δεν τα χωράει το μυαλό μας, εξευτελιστικά για το ανθρώπινο πρόσωπο και απαξιωτικά για την ανθρώπινη ζωή.

Δεν είναι αρκετή η επιθυμία μας να απαλλαγούμε από αυτό τον αποπνικτικό δεσμό με το κακό που επιτέρρει. Δεν είναι αποτέλεσματική ούτε μόνο η προσπάθειά μας να ζήσουμε μια ζωή πνευματική, αναγεννημένη, με ευηγνημένα οράματα και αξιέπαινες επιδιώξεις.

Εκεί που φθάσαμε μόνο με την θαυματουργική και ανατίρρητη ευεργετική παρέμβαση του Θεού θα πιστρωθούμε. Ο Κύριός μας, με την πανσθενουργή θεία Χάρη Του και θέλει και μπορεί να φέρει την σωτήρια απλαγή σε εκείνους που τον πιστεύουν και είναι δεκτικοί αυτής της ευηγνημένης.

Εύχομαι οδόψυχα, Εκείνος που ως παντοδύναμος Θεός ανέστησε νεκρούς και ενίκησε και επάτησε με το δικό Του θάνατο τον θάνατο, που μέχρι τότε ήταν ανίκητος, να αναστησεί όλους μας, «νεκρώθεντας την αμαρτία», χαρίζοντάς μας την χαρά και την ευτυχία.

+Ο Μονεμβασίας και Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

**ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΕΟΡΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ**



Ο «Γενικός Στρατηγός και Αρχηγός των Λακεδαιμονίων Όπλων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Η πηγή της στρατηγείας φέρει χρονολογία 1823.

Ο Δημαρχος Σπαρτιατών και το Δημοτικό Συμβούλιο, τιμώντας τη μνήμη του Λάκωνα αγωνιστού της Εθνεγερσίας Παναγιώτη Γιατράκου, την Κυριακή 17 Μαΐου 2009, έκαμε τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του, σε χώρο που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάρτης.

Συνέχεια στη σελ. 6

Πάσχα Κυρίου Πάσχα και απλήλους περιπτυξώμεθα

Ο βροχερός καιρός δεν στάθηκε δυνατός για να ανακόψει την πορεία όλων των Ελλήνων προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αφού Πάσχα σημαίνει άνοιξη, εξοχή, πατρικό σπίτι και χωριό.

Έτσι άνοιξαν πόρτες και παράθυρα σε πολλά σπίτια στα χωριά μας και υποδέχτηκαν γονείς, παιδιά και εγγόνια, φίλους και συμπατριώτες.

Οι εκκλησίες στοιχισμένες με τις μωβ κορδέλλες και με τις ιερές ακολουθίες, μετέδωσαν τα Άγια Πάθη στις ψυχές όσων ήταν έτοιμοι να τα αισθανθούν και να τζήσουν με πίστη. Μετά την εβδομάδα των Παθών, τη Σταύρωση, τον Επιτάφιο και το θειλιβέρο κτύπημα της καμπάνας της Μ. Παρασκευής, ήλθε το Μέγα Σάββατο με το χαρμόσυνο άγγελημα της Ανάστασης του Κυρίου.

Ο καιρός απειλούσε με βροχή και το ψίσιμο του αρνιού έγινε στους φούρνους, στις αυλές και στα υπόστεγα απλά το κέφι δεν έπειψε από τις γειτονιές.

Σχεδόν πανομοιότυπα γιορτάστηκε το Πάσχα σε όλα τα χωριά του Πάρνωνα, τα οποία ευτυχώς διαθέτουν πολύ καλούς ξενώνες, από τους οποίους έφυγαν όλοι όσοι φιλοξενήθηκαν με τις ωραιότερες εντυπώσεις και έχουν καλές αναμνήσεις για να ξαναέλθουν στα χωριά μας.

Συνέχεια στη σελίδα 5

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ



Η Μέλπω Παπασταύρου με τα παιδιά και τα εγγόνια της στο πασχαλιάτικο τραπέζι έξω από την ταβέρνα του Κώστα.



Στο σπίτι του Κώστα και της Κατερίνας Δημήτρου η ψήσανε τα αρνιά τους και έφαγαν παρέα Δαλακουράριο, Δίμος Πρεκεζές και άλλοι φίλοι. Μαζί τους ο Γιώργος Σκιούρης με το γιο του Βασίλη που ήλθαν από Καναδά.

Η Ελλάδα - η Λακωνία και η Μονεμβάσια τιμούν τον Γιάννη Ρίτσο

2009 έτος Γιάννη Ρίτσου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή της Ρωμιοσύνης, δύο η Ελλάδα, σκύβει με συγκίνηση και δηλώνει τη συμμετοχή της σε αμέτρητους τιμητικούς εορτασμούς, Σχολεία, χορωδίες, ποιητιστικοί σύλλογοι, δήμοι και αμέτρητοι φορείς, οργάνωσαν και οργανώνουν εκδηλώσεις στη μνήμη της πολυκύμαντης ζωής του και της αξεπάγεραστης ποιητικής του δημιουργίας.

«Παραμερίζουμε, ποιητή, για να περά-



σεις» έγραψε προφητικά ο Κωστής Παπαμάς για τον νεαρό τότε, Γιάννη Ρίτσο.

Ο νομός Λακωνίας και ο δήμος Μονεμβασίας δηλώνουν πανηγυρικά ότι «ο ποιητισμός ανθίζει στη Λακωνία» και «ο ποιητισμός ανθίζει στη Μονεμβάσια», σε ένα εξαιρετικό πολυσέπιδο και πολυτελές έντυπο 20 μεγάλων σελίδων, στο οποίο περιλαμβάνεται όλο το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων του έτους Γιάννη Ρίτσου.

Εδώ, ο νομάρχης Λακωνίας κ. Κων/νος Φούρκας μεταξύ άλλων γράφει:

«Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος μετά το βιολογικό του θάνατο, το Νοέμβριο του 1990, παγκόσμια αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος, πορεύεται στην αιωνιότητα με τη χορεία των Μεγάλων ποιητών.

Η Λακωνία, ως γενέτειρα του ποιητή, αφού είδε το πρώτο φως στην Καστροπολιτεία της Μονεμβασίας την 1η Μαΐου 1909 και επέφη στα χώματά της, απλά και με απώτερες ρίζες στη Λάγεια και το Γύθειο από τη μπέρα του, έχει ιδιαίτερο χρέος να τιμήσει το λάκωνα ποιητή.

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, αποτελούν το επλάκιστο χρέος μας προς τις υποθήκες και την πνευματική κληρονομία του ποιητή της Ρωμιοσύνης και της Ειρήνης και θα αποτελέσουν μια ευαγκίρια τόσο για τους λάκωνες όσο και για τους επισκέπτες μας, να έρθουν πιο κοντά στο έργο και το πνεύμα του ποιητή.

Συνέχεια στη σελίδα 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις

Στις 2 Μαρτίου 2009, γεννήθηκε στην Αθήνα στο μαιευτήριο Ιασώ, το αγοράκι του Ανδρέα και της Βασιλικής Μπίνη το γένος Μιχαήλ και Όλγας Μπίνη (Γεωργίου Σπανού), το αγοράκι είναι το δεύτερο παιδί του Ανδρέα και της Βασιλικής, το πρώτο είναι κοριτσάκι το οποίο γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 2007 (Κωνσταντίνα).

Γάμοι

ΓΙΩΡΓΟΣ και ΜΑΡΙΑ

*Ένας ωραίος γάμος έγινε στον ιερό ναό Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 9 Μαΐου 2009, ώρα 7 μ.μ. Εκεί ο Γιώργος, γιος του Τάκη και της Μαρίας Διαντζίκη, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Μαρία Βασιλείου Τοπαλίδη.

Μετά το μυστήριο του γάμου, το όμορφο ζευγάρι και οι γονείς τους, δεξιάθικαν όλους τους καθησμένους στις ωραίες αίθουσες του ξενοδοχείου «Νικόπολης», περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Το εξαιρετικό μενού, ποτά και γηγενά, ευχαρίστησαν όλους τους καθησμένους και μαζί με την καλή μουσική, έδωσαν ευχάριστο τόνο στην αξέχαστη βραδιά.

Ιδιαίτερο κέφι είχε ο χορός που κάλυψε όλα τα είδη, Ποντιακά, Νησιώτικα, Καληματιανά και τσάμικα, που δεν σταμάτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες. Ωραιότατες ήταν οι εναπήλαγες με τους μοντέρνους χορούς, που δήν η νεοπαίδια χόρεψε με κέφι.

Την παραμονή του γάμου ο Τάκης και η Μαρία, πρόσφεραν σε όλους τους καθησμένους που είχαν έπιθει από Αμερικήν (Τάκης και Νούρια Σκιούρη και δύο φίλες της Μαρίας), από Αθήνα, από Αράχοβα και άλλη μέρη, πλούσιο τραπέζι στην ταβέρνα στην Καλαμαριά, όπου 60 άτομα διασκέδασαν με εξαιρετικό κέφι, κάτω από τους όνκους ωραίας ορχήστρας.

Όλοι ευχηθήκαμε πολλές φορές, να ζήσει το νέο ανδρόγυνο και με καλούς απογόνους!



* Το νιόδαντρο ζευγάρι Γιώργος Ν. Μπαρδόπουλος, Μηχανολόγος-Μηχανικός και η Ιωάννα Γεωργίου Καραγιάννη, εκπαιδευτικός, παντρεύτηκαν στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, στο Πανόραμα Βούλας, στις 26-6-08 (φωτό).

* Ο Νεκτάριος Μπίνης του Μιχαήλ και της Όλγας Μπίνη (Γεωργίου Σπανού) και η Μαρία Γιαννακή του Ιωάννη και της Αθηνάς Γιαννακή, παντρεύτηκαν στις 25 Απριλίου 2008 ημέρα Σάββατο στον ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νέα Κηφισιά. Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα Λυκάκη στον Άγιο Στέφανο, όπου το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρά του με φίλους και συγγενείς, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.

Na ζήσουν ευτυχισμένοι όλοι οι νεόνυμφοι.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρακαλώ τους αγαπητούς αναγνώστες της εφημερίδας να με ενημερώνουν για τα οικογενειακά τους νέα γιατί δεν είναι εύκολο να τα πιληροφορούμαται όλα και αν θέπουν να στέλνουν φωτογραφίες.

Παραθείψεις που έγιναν και πιθανόν είναι να ξαναγίνουν, δεν είναι σκόπιμες. Η εφημερίδα θέτει φίλους και όχι δυσαρεστημένους συνδρομητές. Ένα γράμμα ή ένα τηλεφώνημα είναι εύκολο.

Ευχαριστώ
Αννίτα Γ.Π.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ KANTIANΗΣ

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Οικ. 210 6010276 Κιν.: 6973 215098

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ

Στις 23 Μαΐου, ο παιδίατρος Δήμος Γεώργας άφησε την τελευταία του πνοή στο Μαρούσι Αττικής, αφίνοντας απαρηγόρητες την αγαπημένη του Μάρω, την κόρη του Μερίτα, τον γαμπρό του Άκη και τις δύο πολυαγαπημένες γιγγόνες του.



νηποποιούσε και θα του έδινε τις πρώτες πολύτιμες βοήθειες. Ο Θωμάς Κονταρώνης τον πήγε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν εκτίμησαν σωστά τους πόνους που αισθανόταν και ο Γιώργος ζεψύχησε πριν προλάβουν να του κάνουν καρδιογράφημα και αφού είχε καθεί πολύτιμος χρόνος.

Πώς να περιγράψει κανείς τον πόνο του αιωνόβιου πατέρα του μαρμπαθανάση και της θειας-Αγνάσιας που τον είχαν στήριγμα και καμάρι τους!

Από τη μακρινή Αυστραλία, απαρηγόρητος, έφθασε στο χωριό ο αδελφός του Πάνος με τη σύζυγό του Σοφία και τα παιδιά τους Φωτεινή και Θανάση, για να αποχαιρετήσουν τον αγαπητό τους Γιώργο και να συμπαρασταθούν στον πατέρα τους και να τον στηρίξουν σ' αυτή τη μεγάλη συμφορά. Επίσης από την Αυστραλία ήπιθετος ο εξάδελφός του Ροζανίτης Δ. Παναγιώτης.

Στην κηδεία του, που έγινε το Σάββατο 2 Μαΐου, αμέτρητος ήταν ο κόσμος που έτρεξε για τον τελευταίον ασπασμό.

Ο επικήδειος ήρογος του δάσκαλου Θόδωρου Μεντή, συγκίνησε τόσο πολύ γιατί έδωσε όλες τις διαστάσεις του εξαιρετικού χαρακτήρα του Γιώργου, που έφυγε στα 62 χρόνια του τόσο άδικα από τη ζωή.

Αντί στεφάνων συγκεντρώθηκε ποσό 300 ευρώ για το Λαογραφικό Μουσείο Καρυών, που πρόσφεραν οι φίλοι του στη μνήμη του!

Ο επικήδειος ήρογος

Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι,

Κοινός σκοπός και υποχρέωση, μας οδήγησε αυτή τη θλιμμένη ώρα, σ' αυτόν εδώ το χώρο.

Στα μάτια, στην ψυχή, στην καρδιά, στη σκέψη όλων, ο αγαπημένος Θείος. Όλο το χωριό, απλά περισσότερο στον γενιά του, έχει ιδιαίτερο ήρογο να θίλεται ξέχωρα για το θείο, που τόσο αναπάντεχα μας άφησε όλους. Αλήθεια τη τραγική ειρωνεία! Πριν μια εβδομάδα έλεγε να πάμε στις πηγές, να τις ξαναπερπατήσουμε, να δούμε τι χρειάζεται να γίνει αιάμην, να'χουμε το νου μας στο νερό. Δεν προλάβαμε. Η πηγή της δική του ζωής ξαφνικά στέρεψε. Ο κύκλος του δυστυχώς για το χώρο μας έκλεισε απροσδύκτικα, εκεί που υποτίθεται καταφεύγει ο καθένας για τη δύσκολη στιγμή.

Η συγκίνησή μας είναι μεγάλη, κι ένας κόμπος στο λαιμό και δάκρυα στα μάτια μας εμποδίζουν να πούμε τώρα τόσα πολλά.

1. Να πούμε πως ο Θείος αγαπούσε πολύ το χωριό μας με ένα ξεχωριστό τρόπο, αθόρυβο απλά σπουδαίο, γι' αυτό και έχει καταγράψει εδώ και χρόνια αμέτρητα γεγονότα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του χωριού.

2. Να πούμε πως ο Θείος -ήταν, δεν ήταν, κοινοτικός σύμβουλος - έδινε το παρόν με ένα θιτό τρόπο σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες και πλοιές εκδηλώσεις, παραμερίζοντας το μεροκάματο του.

3. Να πούμε πως ο θείος έκανε αθόρυβα για τούτο τον τόπο δεν είχε σχέση με πολιτικά νοοτροπία και παραγοντίστικη πρακτική.

4. Να πούμε πως ο κινήσεις του δεν έκριναν προβολή, επίδειξη ή σκοπιμότητα.

5. Να πούμε πως ο θείος ήταν πρότυπο συνέπειας, προσφοράς και εντιμότητας.

6. Να πούμε πως ο θείος ήταν διαστημάτικος, προσφοράς, παραπομπής, παραμερίζοντας το μεροκάματο του.

7. Να πούμε πως ο θείος δε συστήνει, κανέναν, κανένας δεν παραπονείται γι' αυτόν.

8. Να πούμε πως τα πήγα και μεστά

του πόρια τόνιζαν την προσωπικότητά του.

9. Να πούμε πως ο Θείος έχαιρε εκτίμησης, αγάπης και σεβασμού από μικρούς και μεγάλους, με αυτό το απλό, το σοβαρό, το ξεχωριστό στυλ του χαρακτήρα του.

Να γιατί αγαπητοί φίλοι, ο αγαπημένος Θείος έχει την καθοιλική αναγνώριση και καταξίωση στο χωριό μας.

Να γιατί η πέξη «Θείος» είναι χαρακτηριστική και τιμπτική συνάμα προσφώνηση για το πρόσωπό του.

KAI ΤΩΡΑ; Μας ρώτησε σοκαρισμένος ένας νεαρός του χωριού μας, όταν έμαθε το δυσάρεστο νέο. Εκείνη τη στιγμή δε δόθηκε απάντηση, γιατί όποι νιώθαμε ένα απέραντο κενό και το μιαρό μας αδυνατούσε να πειτουργίσει.

Όμως σήμερα μπροστά στο Θείο μπορούμε να απαντήσουμε ότι:

1. Τώρα ναι, νιώθουμε πιο πολύ το κενό που αφήνει πίσω του.

2. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τέτοια πρότυπα χαρακτήρα χρειάζονται για όλους και ιδιαίτερα για τη μικρή μας εδώ κοινωνία.

3. Τώρα εναπόκειται σε εμάς να εκτιμήσουμε το χαρακτήρα και την προσφορά του στο χώρο και να τον μιμηθούμε χωρίς υστεροβούλι

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Παπαθανασόπουλο, που ήταν δάσκαλος και ποιημαρφότας παιδογράφος, ιστορικός, απόχτησαν μια κόρη. Η Βιβή, παντρεμένη με τον γνωστό γελοιογράφο Βασίλη Μητρόπουλο, χάρισε στους καθοίκους γονείς της δύο κόρες.

Η εκδημούσα, πλήρης ημερών, αποχαρέτισε τα εγκόδιμα, την ποιημαρφότητα της μοναχοκόρη, τον γαμπρό της, τις εγγονούλες της, την αδελφή της Χριστίνα Προκόπη, ανίψια και όλους τους συγγενείς και φίλους και έφυγε στον κόσμο της αιωνότητας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ

Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, έφυγαν από τη ζωή τρία αγαπημένα αδελφά: ο Ελένη, ο Νίκος και ο Πάνος Καρκούλης. Ήταν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του Αντώνη και της Παναγιώτας Καρκούλη. Η αδελφή τους Αγγελική Παπαϊωνάρη ζει με την οικογένειά της στη Γερμανία.

Ο Πάνος γεννήθηκε το 1930 και μεγάλωσε στις Καρυές, ήταν ένας εργατικός νέος και έγινε ένας τίμιος βιοπαθιστής. Εργάστηκε ως εισπράκτορας πεωφορεών και οδηγός στο ΚΤΕΛ Λακωνίας και με τον αδελφό του Νίκο, διατήρησαν επί πολλά χρόνια, το πρατήριο βενζίνης και το καφενείο-ζαχαροπλαστείο στην πλατεία Σπάρτης.

Το 1960 ευτύχησε να παντρευτεί με την Κωστούλη, κόρη του μ. Παναγιώτη και της μ. Αικατερίνης Αθεξανδράκη από του Κλαδά. Απότησαν δύο καλά παιδιά, τον Αντώνη και τον Γιάννη, που είναι παντρεμένος με την Αναστασία Πετροπούλου και ζουν στη Σπάρτη.

Στις 14-2-09 η αγαπημένη του σύζυγος, τα παιδιά του, συγγενείς και αμέτρητοι φίλοι και συνάδελφοί του, τον αποχαιρέτισαν με θλιψή στο κοιμητήριο της Σπάρτης.

ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ)

Στις 3 Απριλίου 2009, πέθανε και κηδεύτηκε στις Καρυές, η Ντίνα σύζυγος Στέφιου Πολίτου, γένος Λεβεντάκη (Κουρκιούμπου), σε ηλικία 81 ετών. Ήταν το 3ο από τα έξι παιδιά του Αντώνη και της Γαρυφαλίας Λεβεντάκη (γ. Δημησθένη Κολοβού).

Η Ντίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Καρυές και έζησε όλα τα προβλήματα μιας ποιημεριούς οικογένειας, και ενός χωριού που βίωσε πολύ σκηνήρα τις δοκιμασίες της Κατοχής, το κάψιμο της Αράχοβας και όλες τις συμφορές του πολέμου. Όμως η Ντίνα βγήκε παικιάρι, δούλεψε σκηνηρά και απόλαυσε τους κόπους της με καλή οικογένεια. Το 1971 παντρεύτηκε με τον Στέφιο

Πολίτη και έζησε μαζί του καλή ζωή, μοιράζοντας το χρόνο της ανάμεσα στο χωριό και αποδημώντας το ωραίο σπίτι της στην πλατεία της Ράχης.

Ήταν πάντοτε παρούσα στις εκκλησίες και στις γιορτές του χωριού και βοηθούσε πρόσθιμα όπου μπορούσε.

Διυτιώχως, τα τελευταία 2 χρόνια, το αποτοχιάρη διαφοροπόιησε τη ζωή της μέχρι το θάνατό της.

Στην κηδεία της, ο σύζυγός της Στέφιος, ο γιος της Γιάννης, η νύφη της Κατίνα, οι εγγονές της Κων/να και Σοφία, τα αδελφά της Σταμάτα και Δήμος, ανίψια, εξαδέλφια, συγγενείς και συμπατριώτες την συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ

Ένα μήνα μετά το θάνατο της αδελφής του Ντίνας, την ακολούθησε και έφυγε από τη ζωή, ο Δήμος, στις 21 Μαΐου 2009.

Γυρίζοντας από τη Βαρβίτσα, έπεσε με το αυτοκίνητό του και σκοτώθηκε, σε ηλικία 80 ετών.

Είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία από την Επέστρεψε και ζούσε μόνος του, στο πατρικό του σπίτι στο χωριό.

Συγκλονισμένες οι αδελφές του Πότα Τσακαλάκη και Αντωνία Λαγκαδίνου, ήπιαν από τη Μελβούρνη και μαζί με την αδελφή τους Σταμάτα Μελέχε, εξαδέλφια, ανίψια, συγγενείς και συγχωριανούς των αποκαιρετίσαν στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής.

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Στις 10 Μαΐου 2009 πέθανε στο Chicago ο Νίκος Γεωργιόπουλος, σε ηλικία 88 ετών. Ήταν το 3ο από τα τέσσερα παιδιά του Παναγιώτη και της Μαριγώς Γεωργιοπούλου (γένος Γεωρ. Κοψιάνη).

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Καρυές και σε ηλικία 20 ετών εγκαταστάθηκε στο Chicago όπου και η τελευταία του κατοικία.

Εκεί, με τον αδελφό του Γιώργο, εργάστηκαν, βοήθησαν τους δικούς τους στο χωριό απόλιτά έμειναν ανύπαντροι. Επισκέπτονταν τακτικά το χωριό και ήταν άνθρωποι ήσουχοι, εργατικοί και αγαπητοί στο χωριό και στην ομογένεια. Στο άκουσμα του θανάτου του, ταξίδεψε από την Επλάδα ο ανιψιός του Θόδωρος Σταθάκης και τον συνόδεψε στην τελευταία του κατοικία, με όλους τους συμπατριώτες, συγγενείς και φίλους, στο Chicago.

ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στις 28 Απριλίου, έφυγε από τη ζωή ο μπαρμπα-Τάσος Ρηγόπουλος και στις 7 Μαΐου ο αδελφός του Γεώργιος Ρηγόπουλος. Έτσι, σε διάστημα 10 ημερών, ο Βαμβακού δέχθηκε στα χώματά της, δύο αιωνόβια παιδιά της, που δεν έφυγαν ποτέ από το αγαπημένο τους χωριό.

Ο μπαρμπα-Γιώργος ήταν ένας από τους καλούς Βαμβακίτες που έζησε τα 101 χρό-

νια της ζωής του σε καλές και πικρές χρονιές του περασμένου αιώνα. Παντρεμένος με την Γεωργία, γένος Βούρα, ευτύχησαν να μεγαλώσουν καινα αποκαταστήσουν δύο εξαιρετικές κόρες, τη Γιάννα, σύζυγο Κων/νου Καπονικούλου και τη Μαρία, σύζυγο Δήμου Λεβεντάκη και καμάρωσαν 4 εγγόνια το Δημήτρη και Γιώργο Καπονικούλη και την Ελένη και Γεωργία Λεβεντάκη, όπα επιστήμονες και άριστα αποκαταστημένα. Τελευταίο δώρο ήταν το δισέγγονός του ο Κώστας Δ. Καπονικούλης.

ΤΑΣΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πένθιμα χτύπησε η καμπάνα στη Βαμβακού μια μέρα του Απριλίου. Είχε πεθάνει ο παρά λίγο αιωνόβιος μπαρμπα-Τάσος Ρηγόπουλος. Ο μπαρμπα-Τάσος γεννήθηκε το 1914 στη Βαμβακού. Ήταν γιος του Φώτη και της Μαριγώς Ρηγόπουλου και είχε ακόμη πέντε αδελφά. Η ζωή της ποιημεριούς οικογένειάς του - όπως και των περισσότερων οικογενειών της χρόνια εκείνα - ήταν δύσκολη και γεμάτη στρέσεις. Αυτό όμως δεν εμπόδισε στην πατέρα του να στείλει το γιο του στο Δημοτικό σχολείο και μάλιστα να συνεχίσει και να τελειώσει το σχολαρχείο της Βαμβακού.

Ακολούθησε στη δουλειά τον πατέρα του, που ήταν μάστορας από τα Λαγκάδια και έγινε και αυτός κτίστη.

Η ζωή του στέρησε την ευκαιρία να κάνει οικογένεια, είχε όμως καλά αδελφά και καλά ανίψια που του παραστήθηκαν.

Ο μπαρμπα-Τάσος ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός και προοδευτικός. Συμμετείχε σε θεσμούς ομάδας του συλλόγου της «Νέας Ζωής» στη Βαμβακού και όταν αργότερα αποσύρθηκε από αυτήν, υποστήριζε και ενθάρρυνε τους νέους να συνεχίσουν τις παραστάσεις, αναθημάτωντας το ρόλο του σκηνοθέτη και του υποβοηθέα. Ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος του Γεωργικού Συνεταιρισμού Βαμβακού.

Ως άνθρωπος ήταν φιλότιμος, φιλόξενος, πλάτρης του κρασιού, της παρέας, του γηγεντιού και των τραγουδιών. Θυμόταν πολλά τραγούδια, όπως τα τραγουδούσαν οι παπιοί, του άρεσε να τα τραγουδάει με τη περέντικη φωνή του και τα τελευταία χρόνια προσπαθούσε να τα μάθει και στους νεότερους για να μνημονεύσουν.

ΒΑΡΒΙΤΣΑ ΜΝΗΜΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Πέρασε ένας χρόνος Στράτη, από τότε που μας έφυγες για πάντα. Ακόμη δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Όλοι μας, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, αδέλφια σου και ανήψια σου σε σκεπτόματε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε πεπότ.

Η ανάτος αρρώστια σε χτύπηση άσθμα, πόνεσες, υπόφερες, με έφυγες ψύχραιμος, ήρεμος, με τη σκέψη σου πάντα στο Χριστό και στους Αγίους που βαθιά πίστεψες και πλάτρεψες.

Ευχόμεθα και προσευχόμεθα να είσαι

πάντα μαζί τους γατάκινος και χαρούμενος. Η μοιρά σου το θέλησε από 13 χρόνων, που κάσαμε τον πατέρα μας, να γίνεις ο αρχηγός της 10μελούς οικογένειάς μας.

Πάντα σοβαρός, πάντα πιογκός και μετρημένος, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου, κατάφερες να εξεράσουμε, με τη βοήθειά σου, όλες αυτές τις δύσκολιες.

Πριν 5 σκεδών χρόνια, κάσαμε τον τέταρτο κατά σειρά αδελφό μας, τον καλόκαρδο και ποιημαρφόμενό μας Ηλία. Άνθρωπος σοφός και μορφωμένος, αφέρωσε 40 ολόκληρα χρόνια, σαν γραμματέα στο Σύλλογο μας Σκούρας-Βαρβίτσας. Ηλία, για όλους εμάς θα μείνεις για πάντα αξέχαστος.

Στράτη, είχες το χάρισμα της μετριοφρούνης, πάντα σεμνός και ταπεινός, δεν θέλησες ποτέ να πεις

ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΔΝΕΫ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Σύδνεϋ, πριν από 28 χρόνια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αραχοβιτών. Τους γνωρίζετε;



Μια ωραία βάφτιση έγινε στις 21-2-2009, όταν ο Χρήστος Κ. Βουκύδης και η Σταυρούλα (κόρη του Τάσου Πουλοκέφαλου) βάφτισαν το δεύτερο κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ελένη. Νονός της Ελενίτσας είναι ο Χρήστος, γιος του Νίκου Βουκύδη. Μετά το μιστήριο ακοινόθησε τραπέζι και γλέντι στο παραθαλάσσιο κέντρο Saint George Sailing Club. Εκεί οι ευτυχισμένοι γονείς Χρήστος και Σταυρούλα καθώς και οι παππούδες και γιαγιάδες, Τάσος και Νίκη Πουλοκέφαλου και Κώστας και Ελένη Βουκύδου, ανάμεσα στους συγγενείς, αδέλφια, εξαδέλφια, ανήψια και σε πολλούς πατριώτες και φίλους, γλέντησαν και ευχήθηκαν στην νεοφάντιστη Ελένη να ζήσει και να απολαύσει όλες τις χαρές της ζωής. Και εμείς από την Επαρχία στέλνουμε τις ίδιες ευχές.

ADELFOTIS ARAHOVITON «KARYAI»

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009 έγινε στο Karyai Park στη Gastonia N.C. Γενική Συνέλευση των μελών της Αδελφότητας Αραχοβιτών «Καρυαία», όπου έγινε ο απολογισμός έργου του απερχόμενου Δ.Σ. και εκπομπή νέου.

Πρόεδρος: Βασιλική Γ. Βαστή
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Α. Πουλοκέφαλος
Γραμματέας: Τρίσιο Γιώργα
Γραμματέας: Γιάννης Π. Κοφιαύτης
Ταμίας: Πάνος Ι. Σταθάκης
Μέλη του Δ. Συμβουλίου:
Ανδρέας Π. Βουκύδης
Γεωργ. Χ. Κοφιαύτης
Δημήτριος Γ. Καπερώνης
Άγγελος Μερτζένης
Ηλίας Δ. Πουλοκέφαλος
Λίτσα Δ. Πουλοκέφαλος
Ηλίας Ι. Σιαρής
Γεώργιος Ν. Βαστής
Σωτήριος Ι. Βαστής
Κων/νος Ι. Βουκύδης
Συγχαρητήρια στο νέο Δ.Σ. και στην πρόεδρο κ. Βασιλική Βαστή, που έχει την τιμή να είναι η πρώτη γυναικά πρόεδρος της Αδελφότητας, από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΤΗ είναι κόρη του μακαρίτη Σπύρου Κ. Πουλοκέφαλου και της μακαρίτσας Θύμιας Π. Δήμηα.

Οι γονείς της ήταν και οι δύο Αραχοβίτες. Γεννήθηκε στο CHESTER S.C., και παντρεύτηκε με τον Αραχοβίτη Γεωργίου Ν. Βαστή και μένουν στο CHESTER S.C.

Η Βάσω είναι ιδιοκτήτρια καταστήματος που πουλά δώρα και υψηλά. Ασχολείται με πολλά κοινωφελή έργα στην ποιτική που μένει και έχει βραβευθεί πολλές φορές για την κοινωνική προσφορά της. Ο κυβερνήτης του S.C., της απένειμε το ανώτερο βραβείο του STATE, «THE ORDER OF THE PALMETO». Η Βάσω και ο σύζυγός της Γιώργος, έχουν εργαστεί ακούραστα για την Αδελφότητα και υπόσχονται να συνεχίσουν το έργο τους για το καρό της Αδελφότητος και του χωριού. Το 86ον πανηγύρι εφέτος θα γίνει στις 16 Αυγούστου 2009 στο Καρυαί PARK στην GASTONIA N.C.

Σας περιμένουμε όλους.

**Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ**

ΣΚΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Αδελφίδια Αυστραλίας.
Ευχαριστώ για το γράμμα και χαίρομαι που πιο εφημερίδα σου φέρνει από την Ελλάδα τα νέα από τα χωριά μας και ιδιαίτερα από την πατρίδα σου την Βαμβακού.

Με την επιταγή που μου στέλνετε, έχετε εξοφλήσει και το έτος 2009. Ευχαριστώ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Από τότε που άρχισα να γράφω και να εκδίω την εφημερίδα ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ, δημιάδη από τον Σεπτέμβριο 1986 (22 χρόνια), κάνω έκκληση και ζητώ τη συνεργασία όλων των αναγνωστών. Αρκετοί φίλοι και συμπατριώτες, μου έστειλαν γραπτές εργασίες τους ή απλές αναφορές σε γεγονότα και κοινωνικά νέα, τα οποία και δημοσίευσα ευχαριστώς.

Τους ευχαριστώ πολύ και θέλω να συνεχίστε αυτή τη ζωντανή επικοινωνία γιατί αυτά τα δημοσιεύματα φέρνουν πιο κοντά τους αναγνώστες της εφημερίδας, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι σε τόσα πολλά σημεία της γης.

Σήμερα, θέλω να αναφερθώ και να ευχαριστήσω τον κ. Δημήτριο Πάντο, ο οποίος από το Toronto Canada μου στέλνει κάθε χρόνο, όχι μόνο τις ευχές του αλλά και ενδιαφέρουσες συνεργασίες, όπως αυτές που δημοσιεύω σήμερα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Δ. Πάντος δεν είναι Αραχοβίτης, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καστόρι, στις ρίζες του Ταύγετου.

2-4-2009

Κυρία Αννίτα σας χαιρετώ.

Η εφημερίδα σας, που εδώ και πολλά χρόνια πρωτεύει, προβάλλει, ενημερώνει τους πατριώτες μας καθώς και τους απόδημους της διασποράς, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των απανταχού της γης ομογενών. Κυρία Αννίτα, η ελληνική κοινότητα Τορόντο, κλείνει τα εκατό της χρόνια (100) χρόνια πρόδου και ευημερίας. Καθ' όπι την διάρκεια της διαδρομής της, έχει σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη σε δύο τοις τομείς. Περισσότερο στο σημαντικό πρόβλημα το εκπαιδευτικό, το οποίο είναι και το ποιο σπουδαίο για την ελληνική γηώσσα, τα ήθη, έθιμα και τις ελληνικές μας παραδόσεις. Ένας από τους καλύτερους οργανωτές της ελληνικής κοινότητας Τορόντο, ήταν ο αείμνηστος γιατρός Ν. Πολυμενάκος ο οποίος έβαλε τις βάσεις στην ελληνική σχολεία, έκανε βιβλιοθήκες, εκκλησίες, αίθουσες, γηροκομεία και πρωτοστάθμη δυναμικά σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες για την ελληνική παροικία και ομογένεια.

Ο σημερινός πρόεδρος κ. Μενεγάκης είναι και αυτός πολύ δραστήριος και αγαπητός από την ελληνική ομογένεια και συνεχίζει το ωραίο έργο για τη τελείωση το πολιτιστικό μας κέντρο, το οποίο θα στεγάσει αρκετές από τις υπηρεσίες του όπως γραφεία, αίθουσες νεολαίας, σχολεία, γυμναστήρια, αίθουσα για τους γέρους να περνούν τις ώρες μαζί με τους φίλους να παιζουν χαρτιά και τάβλι.

Σας ευχαριστώ για την φίλοενία

Σας χαιρετώ με πολλή εκτίμηση

Δημήτριος Γ. Πάντος

Υ.Γ. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι εδώ στο ONTARIO έχουμε μια Βουλευτή, Ελληνίδα, η οποία υπηρετεί εδώ στη Βουλή του Οντάριο και εξυπηρετεί πολύ καλά την ελληνική παροικία.

Το όνομά της είναι Σοφία Αγγλονίτη. Ο πατέρας της είναι από την Μονεμβασία Λακωνίας. Στις 25 Μαρτίου, την ημέρα της Εθνικής μας εορτής, στο Ελληνικό Προξενείο, μαζί με τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και βουλευτές της Κυβέρνησης, τους οποίους είχε καλέσει ο κ. Πρόξενος, μίλησαν για την ελληνική Ανεξαρτησία. Επίσης τόνισαν ότι η ανεξαρτησία και απελευθέρωση του Καναδά από Γάλλους και Εγγλέζους, έγινε 44 χρόνια μετά την ελληνική Επανάσταση, το 1865.

Πασχαλινές και ανοιξιάτικες αφίξεις ομογενών στις Καρυές

Από Καναδά

- Ο Γιώργος Β. Σκιούρης με το γιο του Βασιλήν.
- Ο Χαρής και η Μαρία Μελίτες.
- Ο Παρασκευάς Πανούσης με τη σύζυγό του.

Από Αμερική

- Ο Τάκης και η Φωτεινή Couchell.
- Ο Τάκης και η Αθηνά Οδ. Σκιούρη.
- Ο Θανάσης και η Άννα Κερκουλά.
- Ο Ανδρέας Ματάθιας.

Από Αυστραλία

- Ο Μίλτος και η Άντζελα Μπιλίρη (γένος Ν. Γουδέ) με τα παιδιά τους Νικόλα και Αιμηλία.
- Ο Πάνος και η Σοφία Ροζανίτη με τα παιδιά τους Φωτεινή Αγρότη και Θανάσιο Ροζανίτη.
- Ο Πάν. Δ. Ροζανίτης
- Ο Αγγελής Ανδριανάκης.

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΓΑΜΟΣ

Ο Αποστόλης Ντάρμος, γιος του Γεωργίου και της Ματίνας Ντάρμου (γ. Παπαδοπούλου) και η Γεωργία Μπαζιοπούλου (από Καλαμάτα), παντρεύτηκαν στην Ελληνο-Ορθόδοξη εκκλησία της Μελβούρνης, στις 28-2-2009.

ΝΕΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Η Χύσα Σταύρου Σταύρου, εγγονή του Σωτήρου και της μακαρίτσας Παρασκευής Καραγιάννη, πέτυχε και φοιτά στη Σχολή Χημικών του Παν/μίου La Trobe της Μελβούρνης.

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 1



Ο Χάρης Γ. Κονταπώνης με τον Σπύρο Βλάχο και την παρέα τους.



Ο Σταύρος και η Τούλα Μέρμηγκα με τα παιδιά τους και τους φίλους τους.



Ο Τάκης και η Αρετή Κουτσόγεωργα με παιδιά, αδέλφια και ανήψια.

Ο Έλληνας ομογενής της Αμερικής κ. Στέλιος Ματθαίος επεκτείνει συνεχώς το Ίδρυμα για τα καρκινοπαθή παιδιά (G.C.F.)

ΟΈλληνας ομογενής της Αμερικής κ. Στέλιος Ματθαίος, όταν νεαρός έφυγε από το χωρίο του τη Βαρβίτσα Λακωνίας το 1951 και εγκαταστάθηκε στο New Jersey, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι το 1983 θα γινόταν ο ιδρυτής ενός ιδρύματος που μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει και ευεργετήσει περισσότερα από 7.000 παιδιά που είχαν την ατυχία να νοσηλευτούν για καρκίνο στην Αμερική. Με εράνους ανάμεσα σε συγγενείς και συμπατριώτες, με χορούς και εκδηλώσεις, συγκεντρώθηκαν τα πρώτα ποσά με τα οποία πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Τότε η καρδιά του κ. Ματθαίου ήταν γεμάτη συγνωμοσύνη προς τον Θεό και προς τους γιατρούς του νοσοκομείου Memorial αφού έπειτα από μια σκληρή δοκιμασία τριών ετών, αποκατάσπονταν την υγεία της κορούλιας του που νοσηλεύτηκε εκεί για πευκαίμια.

Τότε αποφάσισε και με τούμπηρά βήματα, ίδρυσε το Greek Children's Fund, ίδρυμα για τα καρκινοπαθή Ελληνόνομου (G.C.F.).



Ο κ. Στέλιος Ματθαίος υπογράφει με τον διευθυντή του παιδιατρικού νοσοκομείου, την ίδρυση του ιδρύματος ALL CHILDREN HOSPITAL FOUNDATION στη Φλώριδα Αμερικής. Μαζί τους ο βουλευτής Φλώριδας κ. Κώστας Μπιλιράκης.

Το νοσοκομείο Memorial, N.Y., εκτιμώντας τις υπηρεσίες του G.C.F., παρεχώρως γραφείο μέσα στο θεραπευτήριο, με γραμματέα που συνέδεσε άμεσα και εξυπρετεί μέχρι σήμερα, δύσος έρχονται εκεί για θεραπεία από Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική κ.ά.

Το G.C.F. δεν πήπερνε τα νοσήλεια, τα οποία κατέβησαν τα ασφαλιστικά ταμεία των παιδιών αλλά αναλαμβάνει προσωρινή φιλοξενία, υποστήριξη των οικογενειών, μεταφορές, ποικίλα ιατρικά εφόδια και δαπάνες. Οι γονείς που αγανωνύν για τα παιδιά τους που νοσηλεύονται στο Memorial, βρίσκουν ψυχολογική υποστήριξη και οικονομική βοήθεια αν έχουν ανάγκη, αφού τους προσφέρονται έξοδα για διαμονή, διατροφή, αναπορικά καρότσα και άλλα ιατρικά εξαρτήματα που χρειάζονται οι θεραπείες.



Η εξαιρετική πλειούργια του G.C.F. και οι φιλανθρωπες προσφορές του, το ενίσχυσαν και ήδη έχει επεκταθεί στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο το Schneider Children's Hospital στο Long Island και πλειούργει εκεί ακριβώς όπως στο Memorial.

Τα τελευταία χρόνια, ο κ. Στέλιος Ματθαίος περνάει τους χειμερινούς μήνες στη Φλώριδα, όπου έχουν σπίτια όλα τα αδελφά του και πηγαίνουν εκεί με τις οικογένειές τους. Επισκέ-



Εδώ ο κ. Στέλιος Ματθαίος, προσφέρει την επιταγή των 10.000 δολ. στον πρόεδρο του νοσοκομείου. Αριστερά είναι ο Σκουροβαρβιτσώτης κ. Κώστας Παναγέας, που δίνει συνεχώς τον καλύτερό του εαυτό σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δίπλα του η κ. Ρένα Βλάντα, σύζυγος του Σκουροβαρβιτσώτη κ. Πέτρου Παν. Βλάντα, ακούραστη και άξια να αναλάβει πιθανόν, την προεδρία του νέου ιδρύματος.

Δεξιά ο κ. Μπιλιράκης και ο κ. Γ. Κροτικός.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Από παλαιότερες συναντήσεις του, είχε γνωρίσει στη Νέα Υόρκη τον κ. Κώστα Μπιλιράκη, congresman (βουλευτή) που εκδηλεύεται στη Φλώριδα και είναι Ελληνικής καταγωγής. Συναντήθηκε μαζί του και με άλλους ομογενείς, προέδρους οργανισμών, τον δήμαρχο του Ελληνικού χωριού στο Taron Springs και αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν καινούριο οργανισμό που το ονόμασαν THE GREEK CHILDREN'S FOUND AT ALL CHILDREN'S HOSPITAL.



Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, στο Tarpon Springs Fl. συμμετέχουν, κρατώντας την αφίσα του νέου ιδρύματος, ο Στέλιος και η Νίκη, ο Σταύρος και η Γιάννα και ο Πέτρος Ματθαίου με φίλους ομογενείς και εκπρόσωπο του Νοσοκομείου.

Ο κ. Gus Bilirakis ήπιθε σε επαφή με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τους μίλησε για το ιδρύμα που δημιούργησε πριν από 26 χρόνια ο Στέλιος Ματθαίος και αυτοί δέχθηκαν με χαρά τη νέα πρότασή του.

Όμα πήγαν κατ' ευκίνη. Το νοσοκομείο τακτοποίησε όλες τις νομικές διαδικασίες, άδειες κ.τ.λ. και υπογράφτηκε η διρυση του ιδρύματος (ΦΩΤΟ).

Κυκλοφόρησαν τετράγωνα πλαστικά κουτιά με φωτογραφίες από άρρωστα παιδάκια, τα οποία τοποθετήθηκαν σε εστιατόρια και σε άλλες επιχειρήσεις, τύπωσαν μπλουζάκια κ.ά. Ο ομογενής Jim Safrona, που κατάγεται από τον Μελιγανά, πρόσφερε το εστιατόριό του Post Corner Pizza Res., στο Clearwater όπου έγινε μια από τις πρώτες συγκεντρώσεις, με συμμετοχή 30 ομογενών και αντιπροσώπων του νοσοκομείου.

Εκεί, ο Στέλιος Ματθαίος πρόσφερε επιταγή 10.000 δολαρίων και άλλοι παριστάμενοι έκαναν μικρότερες προσφορές, από τις οποίες συγκεντρώθηκαν 3.000 δολ.

Στις 5 Απριλίου 2009, έγινε συναυλία με ιεροψάπτες της περιοχής που τραγούδησαν χριστιανικά τραγούδια στο Λακωνικό σπίτι. Η προσέλευση ομογενών ήταν μεγάλη, 225 άτομα με μεγάλο ενθουσιασμό, πρόσφεραν 15.000 δολ. για το ταμείο του νέου οργανισμού.

Οι αδελφοί Ματθαίου, γυρίζοντας στο N. Jersey για να γιορτάσουν εκεί το Πάσχα, είχαν μαζί τους τη χαρά και την ικανοποίηση, ότι βοήθησαν μαζί με άλλους ομογενείς, στη δημιουργία του νέου ιδρύματος στη Φλώριδα, με πρωτεργάτη βέβαια το Στέλιο.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Οι αδελφοί Ματθαίου, γυρίζοντας στο N. Jersey για να γιορτάσουν εκεί το Πάσχα, είχαν μαζί τους τη χαρά και την ικανοποίηση, ότι βοήθησαν μαζί με άλλους ομογενείς, στη δημιουργία του νέου ιδρύματος στη Φλώριδα, με πρωτεργάτη βέβαια το Στέλιο.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

Φτηκέ το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο St. Petersburg στο Clear Water Fl., και είδε δεκάδες άρρωστα παιδάκια και σκέψης ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτά, με τη βοήθεια χιλιάδων ομογενών Ελλήνων που ζουν στη Φλώριδα.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ιστορικές μνήμες από την προεπαναστατική Βαρβίτσα

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Κάθε χρόνο, οι εορτασμοί για την επίσημη ημέρα της Εθνικής μας Πατητιγενεσίας, την 25ην Μαρτίου ανασύρουν από την αθάνατη ιστορία της Επανάστασης και της Ανάστασης του Γένους μας, σε δίδες ατελείωτες που μας κάνουν να ριγούμε για εκείνους τους αγώνες και για τη φλόγα της επευθερίας που έκαιγε μέσα στις ψυχές των υπόδουλων Επηπένων.

Από τους προεπαναστατικούς ήρωες, ξεχωριστή θέση στη μνήμη μας κατέχει ο Πρωτοκλέφτης Ζαχαρίας ο Μπαρμπιτσώτης, ο από τους πέταξε από τη Μπαρμπίτσα και έκαμε αποφασιές αγωνιστών στη Θεοτόκο, στον Άγιο-Θόδωρο του Πάρνωνα, στο Σκουφομυτή της Μάνης και ο φίμω του ζεπέρασε τα όρια της Λακωνίας, της Πελοποννήσου και συγκίνησε τη φιλελληνική Ευρώπη.

Ο αείμνηστος φιλόθοιος και ιστοριοδίφης Θάνος Βαγενάς, έχει δημοσιεύσει στο

πολύτιμο περιοδικό «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονία» - που δεν εκδίδεται πλέον - στο τεύχος του έτους 1957 σελ. 189, άρθρο του, με τίτλο «Αθάνατα Μωραϊτόπουλα» που αναφέρεται στις οικογένειες και κυρίως στα παιδιά των μεγάλων καπεταναίων του Μωριά.

Δεν ξέρω αν έχουν γραφτεί κάπου αλλού περισσότερα στοιχεία και πηροφορίες για τα παιδιά του Καπετάν Ζαχαρία. Είναι αξιομνημόνευτο ότι όλα τα παιδιά του, αγόρια και κορίτσια, τίμοσαν τη μνήμη του πατέρα τους και αναδειχθηκαν κατά την παράδοση και σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, άξιοι συνεχιστές του αγώνα για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού, που άρχισε ο πατέρας τους.

Ευχαριστώ τον ιστοριοδίφη κ. Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μου έστειλε φωτοτυπία από το δημοσίευμα της «Πελοποννησιακής Πρωτοχρονίας».

Πελοποννησιακή Πρωτοχρονία 1957

ΘΑΝΟΥ ΒΑΓΕΝΑ

ΑΘΑΝΑΤΑ ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΑ

Τα παιδιά του Ζαχαρία

Υστερά από την δολοφονία του πρωτοκλέφτη Ζαχαρία του Μπαρμπιτσώτη, στα 1804, η οικογένειά του σκόρπισε και διαλύθηκε για να γλυτώσῃ από το λεπίδι. Και βρέθηκαν πολλοί Μοράτες, που έκρυψαν και προστάτεψαν τα παιδιά του Ζαχαρία όσο να μεγαλώσουν.

Ο Ζαχαριάς παντρεύτηκε για πρώτη φορά στα 1781 την Παγώνα, από το χωριό Λογκάστρα της Λακωνίας, μια συγγενή των άλλοτε αντιζήλων του Νικολόπουλαν. Από την Παγώνα απέκτησε 4 αγόρια και 2 κορίτσια δηλ. τον Αναγνώστη, τον Ανδρέα, τον Θοδωρή, τον Γεώργη, την Αικατερίνη και την Αγγελίνα.

Από τα δύο κορίτσια του Ζαχαρία, την Αικατερίνη την παντρεύτηκε ο Νικόλας Αντ. Νικολόπουλος, και την Αγγελίνα ο περίφημος Νικητάρας (ο Νικήτας Σταματέλοπουλος ή Σταματέλος).

Όταν πέθανε η Παγώνα, η πρώτη του γυναίκα, ο πρωτοκλέφτης του Μοριά παντρεύτηκε μια συμπολίτισσά του, από την Μπαρμπίτσα της Λακωνίας, την Φλωρού Πτέρου, από την οποία απέκτησε τον Δημήτρη Κυριαζάκη από τον Άγιον Πέτρον της Κυνουρίας, ο Πλέος και ο Παναγιώτης που έγινε προεοτός στη Λογκάστρα.

Αναφέρονται, όμως, και άλλα παιδιά του Ζαχαρία, όπως η περίφημη Κωνσταντία Ζαχαρία, η Αναστασία που παντρεύτηκε τον Λάκωνα Γιώργη Λυκάκη, η Σοφία (που παντρεύτηκε τον Δημήτρη Κυριαζάκη από τον Άγιον Πέτρον της Κυνουρίας), ο Πλέος και ο Παναγιώτης που έγινε προεοτός στη Λογκάστρα.

Πρέπει, λοιπόν, να υποθέσωμε πως αυτά ή-



σαν νόθα παιδιά του Ζαχαρία, ο οποίος φημιζόταν για τις... μπιριμπαντιές του, όπως λέει και το πασίγνωστο δημοτικό τραγούδι της εποχής εκείνης:

Ανάθεμά σε, Ζαχαρία,
με το ζακόνει πάχεις,
κάθε βδομάδα πόλεμο,
κάθε μήνα γυναίκα.
Τίγαρις παίρνεις βλάχισσες,
τίγαρις βλάχοπούλες,
μόν' παίρνεις τις Μανιάτισσες
τις κατετανοπούλες,
πάχον ωριμή για φρεσοπά
και μέση για ζουνάρι,
και κοντιλένια δάχτυλα,
καλά για δαχτυλίδι...

Από τα παιδιά του Ζαχαρία, τον Αναγνώστη και την Κωνσταντία θα τα βρούμε πιο κάτω. Ο Θεοδωρής (ο δεύτερος), που ωνομάζοταν και Ντελημάρας, παντρεύτηκε στη Ζάκυνθο την κόρη του ονομαστού Μακεδόνα Κλέφτη Νικοταρά. Κι αυτός, καθώς κι ο Σωτήρος και ο Ανδρέας, έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του '21 και πολέμησαν σαν άξια παιδιά του Ζαχαρία.

Ο Αναγνώστης του Ζαχαρία

Πέντε χρόνια πριν από την Επανάσταση, στα 1816, ο Αναγνώστης, ο γιος του Ζαχαρία, που βρισκόταν εξορισμένος στη Ζάκυνθο μ' όλους τους παλιούς Μοράτες Κλέφτες,



Ε. ΑΡΔΑΜΗΣ

Εστιατόριο

· Καφετέρια

Κουζίνα εκλεκτή
Αγορή εξυπηρέτηση

Τηλ.: 2710-382593

2710-382594

Kiv.: 6972.258020

ξαναγύρισε στα πατρικά λημέρια χρυφά.

Διαλύθηκαν τότε τα «Ελληνικά Τάγματα» δύο που υπηρετούσε σαν αξιωματικός του αγγλικού στρατού με τ' όνομα Αναγνώστης Ζαχαρόπουλος, και πέρασε στο Μοριά, μαζί με τον Σταματέλο Τουρκολέκα και τ' αγόρια του. Πήγαινε να βρη την κοπέλλα, με την οποία τον είχε από μικρό αρραβωνάσει ο πατέρας του. ΚΙ αφού την είδε στο Μαραθονήσι, πήγαινε στη Κύθηρα ν' αγοράστη τη νυφικά. Από την θαλασσοταραχή, όμως, βρέθηκαν στη Μονεμβασία, όπου τους πρόδωσαν και τους έπιασαν οι Τούρκοι.

Ο αγάς της Μονεμβασίας τους εφυλάκισε στο Κάστρο κι εξήτησε από το βοεβόδα του Μιστρά οδηγίες τι να τους κάμη. Κι εκείνος αφού συνεκάλεσε τους πρόσκριτους Τούρκους, τους εξήτησε πληροφορίες κι αν αληθεύει ότι ο Αναγνώστης είναι πραγματικά γιος του Ζαχαρία. Όταν δε εκείνοι το επιβεβαίωσαν, έδωσε την εξής εντολή:

- Από κακή Κολοκυθιά, ούτε κολοκυθόπορος!...

Τα παιδιά του Σταματέλου

(και της Αγγελίνας)

Μαζί με τον Αναγνώστη Ζαχαρόπουλο και τον γέρο-Σταματέλο του Τουρκολεκώτη ταξίδεψαν από τη Ζάκυνθο στη Μάνη και τα τρία παιδιά του Σταματέλου, ο Νικόλας, ο Νικήτας, και ο μικρός Γιάννης.

Μόλις αποβιβάστηκαν στη Μάνη, ο Νικήτας, κι ο Νικόλας τράβηξαν για τα χωριά του Λεονταρίου, τους πατρογονικούς τόπους ενώ ο Σταματέλος με τον μικρό Γιάννη ακολούθησαν τον Αναγνώστη και μαζί του πιάστηκαν και φυλακίστηκαν και τελικά εκτέλεστηκαν επάνω στο Κάστρο της Μονεμβασίας.

Το μέρος που σκοτώθηκαν οι τρεις ήρωες, έγινε κυριό προσκυνήμα των Χριστιανών της Μονεμβασίας. Κι από στόμα σε στόμα μεταδόθηκε το περίεργο γεγονός που συνέβη εκεί, κι οι ταπεινοί ραγιάδες περνούσαν να ιδούν το «θαύμα» και το παρίγγιο του ενθαρρυντικό μήνυμα της Θείας Προνοίας, όπως πλέον. Γιατί στον τόπο που χύθηκε το αίμα του μικρού μάρτυρα, του Γιάννη Σταματέλου, ένας ολοκληρωτός σταυρός

ΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡΑΧΟΒΙΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΡΔΑΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Λειτουργεί όλο το χρόνο.

Τιμή για όλες τις εποχές, χωρίς πρωινό:

1. Βασιλική σουνίτα 140m² και 100m² βεράντα, με δύο ρεβετοκάμαρες, δύο μπάνια, γραφείο, fax, τηλέφωνο, internet, δορυφορική τηλεόραση, σαλόνι, τραπέζαρια, κουζίνα. Η πιο πάνω σουνίτα διατίθεται € 330 για 2 άτομα, € 450 για 4.
2. Διαμέρισμα για τέσσερα άτομα με χαμάρι € 250 για 4 άτομα.
3. Σουνίτα με το πηγάδι € 160 για 2 άτομα.
4. Διόροφη Σουνίτα No 16 € 160 για 2 άτομα.
5. Σουνίτα No 17 € 160 για 2 άτομα.
6. Δωμάτιο No 15 € 135 για 2 άτομα.
7. Πύργος € 135 για 2 άτομα.

€

€

€

€

€

€

€

€

BAMBAKOY**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
BAMBAKITΩΝ**

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Απανταχού Βαμβακιτών, γιατρός κ. Δημήτρης Βελδέκης και ο γραμματέας κ. Ανδρέας Τσαβλίρης, εκ μέρους του Δ.Σ., απούθυναν πρόσκλησην προς τα μέλη και όπους τους Βαμβακίτες να έθουν, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009, ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ της ΑΙΓΑΛΗΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, για την πραγματοποίηση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και συγχρόνως για το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του Συνδέσμου.

Η αίθουσα ήταν όμορφη και ευχάριστη. Προσφέρθηκαν καφές, τσάι, αναψυκτικά με νόστιμα κέικ και βουτήματα και αφού έγινε η Γενική Συνέλευση, προσφέρθηκαν ζεστοί μεζέδες, κρασί και γλυκά στο τέλος.



Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Απανταχού Βαμβακιτών γιατρός κ. Δημήτρης Βελδέκης και το Δ.Σ., κόβουν την πίττα τους και εύχονται σε όλους τους συμπατριώτες, καλή χρονιά.

Η περιποίηση ήταν άψογη και όποιο εκφράζανε την ικανοποίησή τους για την επιλογή αυτή που ήταν πρόταση της συζύγου του προέδρου κ. Βελδέκην.

Η προσέλευση των Βαμβακιτών ήταν ικανοποιητική και η Γενική Συνέλευση έγινε αφού προηγήθηκε ομήλια με τις ευχές του προέδρου και διάφορες ανακοινώσεις και στη συνέχεια έγιναν:

- Η ληγοδοσία διαχείρισης του Δ.Σ. για το 2008.
- Ταμειακός απολογισμός από τον ταμία.
- Ανάγνωση της έκθεσης από την Εξειλεγκτική Επιτροπή.
- Έγκριση του απολογισμού από τη Γεν. Συνέλευση.
- Ανακοινώσεις και ανταπλαγιαν τις ευχές για ένα καλό και ευτυχισμένο έτος, με άξιο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα και όποιο έφυγαν ευχαριστημένοι με την ευχή ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

A.G.P.

ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ταϊγγετος-Πάρνωνας, τα βουνά της Λακωνίας χαρίζουν απίστευτες ομορφίες και ευκαιρίες αναψυχής σε όσους τα επισκέπτονται. Εκτός από τους ζενώνες που διαθέτουν όλα τα ορεινά χωριά, υπάρχουν και τα καταφύγια, όπου θα περάσετε αξέχαστες ημέρες και νύχτες.

«Ανεβαίνοντας ξανά πάνω στα ψηλά βουνά στη ψυχή μας παίρνει δύναμη κι αέρα»

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ

Τοποθεσία:

ΑΡΝΟΜΟΥΣΓΑ

(1.400 μ.)

Όνομασία:

(GEORGE PIERCE)

«Γεώργιος Παπαθεοδώρου»

Χωρητικότητα: 35-

40 άτομα

Θέρμανση: Σόμπα

πετρελαιού. Τζάκι.

Υδροδότηση: Από δεξαμενή και πηγή σε απόσταση 200 μ.

Κουζίνα: Οργανωμένη

Τουαλέτες: Εντός καταφυγίου

Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Σπάρτης, Γκορτσούδη 97, 23100 Σπάρτη. Τηλ. 27310-22574, 24135-6.

Προσπέλαση: Από Σπάρτη - Βρέσθενα - Βαμβακού 49 χμ. ασφαλτοστρόφιτος.

Βαμβακού - Καταφύγιο 26 χμ. Δασικός δρόμος



Αυτή η φωτογραφία έχει δημοσιευτεί στον τουριστικό οδηγό της Ν.Α. Λακωνίας και δείχνει τη Βαμβακού από ψηλά (αεροφωτογραφία).

Το κάτω μέρος του χωριού «κρέμεται» στην πλαγιά του βουνού και οι επισκέπτες του χωριού δεν μπορούν να φανταστούν ότι υπάρχουν σπίτια τόσο χαμηλά στα νοτιοανατολικά, καθώς τόσο βρόεια στο επάνω μέρος του χωριού.

BAMBAKOY**Γράφει ο****μπαρμπα-Τάσος Ρηγόπουλος**

Εγώ ο παρ' οιλίγον αιωνόβιος μπαρμπα-Τάσος από τη Βαμβακού στέηνω δια μέσου της αγαπημένης μας εφημερίδας «Καρυές» σε όσους με γνωρίζουν, φίλοι και άγνωστοι, την απέραντη αγάπη μου και αμέτρητα φιλιά ευχόμενος επιπλέον σε όλους, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα.

Και θα παρακαλέω πάρα πολύ, την αγαπημένη μας Αννίτα, να μου παραχωρίσει λίγο χώρο εις την έγκριτη εφημερίδα της, για να δημοσιεύσω δημοτικά τραγούδια που τα γνωρίζω μόνο εγώ, που δεν τα έχω ακούσει σε κανένα κανάτι κρατικό ή τοπικό. Είναι κρίμα να τα πάρω μαζί μου όταν πεθάνω. Και ξεκινώ με το παρακάτω:

Η Διαμαντούλα (τσάμικο)

Ωρέ, η Διαμαντούλα, η Διαμαντούλα, κίνησε τη Διαμαντούλα

Κίνησε να πάει στη βρύση, διαμαντένιο μου κορίτσι.

Ωρέ κι η μάνα της και η μάνα της έπειτα, Διαμαντούλα

Κι η μανούλη της της λέει, κείνη κάθεται και κλαίει.

Ωρέ, Διαμάντω τι ά - Διαμάντω - τι άργης να' θειες, Διαμαντούλα;

Για να' θειες από τη βρύση, διαμαντένιο μου κορίτσι;

- Ωρέ βρήκα στη βρύ - βρήκα στη βρύση μάζεψη, ρε μανούλα

Ήτανε πολλά βαρέητα των πασάδων τα κοπέλια.

Ωρέ και μου θολώνων, και μου θολώνων το νερό, ρε μανούλα

Και μου θέλωνων τη βρύση, διαμαντένιο μου κορίτσι.

Για τα τσουπιά του Δήμου Οινούντος

Νεράδες πηλοστάλακτες,

του Δήμου¹ το καμάρι

Επήρατε την ομορφία

από πούλια και φεγγάρι.

Είστε τσουπάκια πεβεντιά,

η μία καλύτερη απ' την άλλη.

Ποληπές είδαν τα μάτια μου,

όχι σαν τα δικά σας κάλπη.

Δεν ξεχωρίζει η ομορφία

ούτε τη καλοσύνη

Μονάχα το καλό τσουπί

αθάνατο θα μου μείνει στη μνήμη.

Δεν έχουν μόνο εμορφία,

έχουν και μεγάλη καλοσύνη.

Γιρίζουν όλα του Δήμου τα χωριά

δίνουν μεγάλη θαλπωρία και ζεστασία

στα πολυβασανισμένα γηρατεία.

1 Δήμος Οινούντος

Τα πολυβασανισμένα γηρατεία κάνουν μια θερμή παράκληση στο Δήμαρχο μας να φροντίσει να μονιμοποιήσουν τα άσκα τσουπάκια μας που τους αξίζει κάθε έπαινος με την συμπεριφορά που έχουν στα ανίκαντα γηρατεία. Είμαστε βέβαιοι, κύριε Δήμαρχε, ότι θα φροντίσετε για την ανωτέρω απαίτηση μας και εκ των προτέρω σας ευχαριστούμε.

Ο εκπρόσωπος των γηρατείων και παρ' οιλίγον αιωνόβιος μπαρμπα-Τάσος Ρηγόπουλος από τη Βαμβακού

Σημείωση εφημερίδας

Αυτά έγραψε ο μπαρμπα-Τάσος Ρηγόπουλος από τη Βαμβακού, στις 25 Μαΐου 2009 αηδή δυστυχώς μετά ένα μήνα εγκατέλειψε τα εγκόδια. Αρκετές φορές τα ποιήματά του και τα καιρετίσματά του δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα μας. Θα τον θυμάμε με αγάπη.

A.G.P.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ**ΠΟΛΙΤΕΙΑ 90,7 FM**

Κων. Παπαϊολόγου 24 Σπάρτη • Τηλ. (27310) 89240, 89241, Fax: 89242

ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ DOMAIN DIAMANTOUROS

Karostiko

Τοπικός Οίνος Λακωνίας
Regional Wine of Lakonia

Oίνος Ερυθρός Έπορος - Dry Red Wine

Oίνος Λευκός Έπορος - Dry White Wine

Η μικρή παραγωγή των αμπελώνων μας έχει φράγματες αριστα ποιοτικά αποτελέσματα αφού καλλιέργεια και οινοποίηση πραγματοποιεύται από έμας!

Αριστοτέλης Διαμαντούρος, Καρυές Λακωνίας
Chianti Classico Protected by Aristoteles Diamantouros In Karyses Lakonias
Εμπορικός Αριθ.: Αδελας 1/98 ΓΧΚ 1
Ελληνικό Πρόϊόν
Product of Greece

e 750 ml ΛΑ 004974 03 12,8% vol

ΤΗΛ. KARΥΩΝ: 27310-95181
ΑΘΗΝΑ: 210 6202030 KIN. 6945 554009

INTERAMERICAN

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΟΥ EUREKO B.V.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 7-6-09

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

	Αποτελέσματα 2009		Αποτελέσματα 2004	
	%	Ψήφοι	%	Ψήφοι
ΠΑ.ΣΟ.Κ	36,65	1.876.826	34,03	2.083.327
Ν.Δ.	32,29	1.653.742	43,01	2.633.574
Κ.Κ.Ε.	8,35	427.628	9,48	580.396
Λ.Α.Ο.Σ	7,15	366.053	4,12	252.429
ΣΥ.ΡΙΖ.Α	4,70	240.605	4,16	254.447
ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ	3,49	178.721	0,67	40.873

Περιφέρεια Λακωνίας

Εγγεγραμμένοι	Ψήφισαν	Έγκυρα
133.734	51.868/38,78%	50.794/97,93%

Κόμμα	Αποτελέσματα 2009		Αποτελέσματα 2004	
	%	Ψήφοι	%	Ψήφοι
Ν.Δ.	44,13	22.922	57,24	33.043
ΠΑ.ΣΟ.Κ	29,33	14.896	26,73	15.429
Λ.Α.Ο.Σ.	7,92	4.024	3,92	2.264
Κ.Κ.Ε.	5,74	2.916	6,19	3.573
ΣΥ.ΡΙΖ.Α	3,08	1.566	2,59	1.494
ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ	2,42	1.228	0,28	159

Περιφέρεια Λακωνίας / Δήμος Οινούντος

Εγγεγραμμένοι	Ψήφισαν	Έγκυρα
5.198	1.649/31,72%	1.630/98,85%

Κόμμα	Αποτελέσματα 2009		Αποτελέσματα 2004	
	%	Ψήφοι	%	Ψήφοι
ΠΑ.ΣΟ.Κ.	37,30	608	35,43	625
Ν.Δ.	34,05	555	47,56	839
Κ.Κ.Ε.	8,59	140	7,94	140
Λ.Α.Ο.Σ.	7,06	115	3,74	66
ΣΥ.ΡΙΖ.Α	4,05	66	2,95	52
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝ. ΚΥΝΗΓΩΝ	2,64	43		
ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ	2,02	33	0,5	9

Περιφέρεια Λακωνίας / Κοινότητα Καρυών

Εγγεγραμμένοι	Ψήφισαν	Έγκυρα	Άκυρα	Λευκά
1.447	411/28,40%	402/97,81%	3/0,73%	6/1,46%

Κόμμα	Αποτελέσματα 2009		Αποτελέσματα 2004	
	%	Ψήφοι	%	Ψήφοι
ΠΑ.ΣΟ.Κ.	32,84	132	29,36	133
Ν.Δ.	27,86	112	39,51	179
Κ.Κ.Ε.	23,38	94	19,43	88
ΣΥ.ΡΙΖ.Α	5,22	21	6,84	31
Λ.Α.Ο.Σ.	4,23	17	3,09	14
ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ	2,99	12	0,44	2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

Βαρβίτσα	Βαμβακού	Βασσαράς	Βρέσθενα	Βουτιάνοι
Ν.Δ.	17	75	57	108
ΠΑ.ΣΟ.Κ.	62	74	69	123
Κ.Κ.Ε.	18	18	22	11
ΣΥ.ΡΙΖ.Α	2	8	12	12
Λ.Α.Ο.Σ.	1	16	11	12
ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ	1	6	5	4

Δήμος Σπάρτης	Κλαδάς	Αφίσσου	Σκούρα
Ν.Δ.	3398	84	129
ΠΑ.ΣΟ.Κ.	2400	87	116
Κ.Κ.Ε.	384	17	8
ΣΥ.ΡΙΖ.Α	292	14	10
Λ.Α.Ο.Σ.	669	8	25
ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ	287	8	1

5η Ποδηλατική Εξόρμηση Πάρνωνα

31 Μαΐου 2009

Οι 40 συμμετέχοντες κάρπικαν το αγαπημένο τους σπορ, την ποδηλασία, μέσα από χωμάτινες διαδρομές 45 χιλιομέτρων. Ξεκίνησαν από τις Καρυές, διασχίζοντας τον Πάρνωνα, μέσα από αγροτικούς δρόμους περνώντας από τα Βρέσθενα και τον Βασαρά. Διασχίζοντας 2 ποτάμια έφτασαν στο Αφόσσο και στη συνέχεια στη Σπάρτη στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο. Το ραντεβού δόθηκε για του χρόνου πιο νωρίς τον Απρίλιο,

πριν τις Πανεπιλαδικές εξετάσεις, για να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερα παιδιά.

Διοργανωτές ήταν ο Επίλινικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης και ο Σπαρτιατικός Γυμναστικός Σύλλογος, έχοντας τη συμπαράσταση του Δήμου Οινούντος και της Κοινότητας Καρυών.

Πολύτιμη ήταν η βοήθεια των ποδηλατικών συμπλόγων Καρυών, Βρέσθενων και Βασαρά στον ανεφοδιασμό, με χυμούς, φρούτα και ελαφρύ φαγητό των συμμετεχόντων.

Χωριάτικα διηγήματα Γραμμένα από τον Κωνσταντίνο Παρ. Διαμαντούρο

Συνέχεια από το προηγούμενο

Αράχοβα 9 Ιουλίου 1917

σω, όταν την βλέπω να φεύγη, ήσυχη, ήσυχη στην πέρα μεριά.

- Μωρέ, στάχτη τάχαμε γεμάτα; φώνας' ο θειός μου.

Οι άλλοι έμειναν με το στόμ' ανοικτό. Και εγώ εσημένωσα το πόρισμα του μαθήματος: «υπάρχουν πέρα από πέντε ημέρες την προσέρχεται τον θαυμάτιστο την λαγού».



Μωρέ, στάχτη τάχαμε γεμάτα; φώνας' ο θειός μου.

Οι άλλοι έμειναν με το στόμ' ανοικτό. Και εγώ εσημένωσα το πόρισμα του μαθήματος: «υπάρχουν πέρα από πέντε ημέρες την προσέρχεται τον θαυμάτιστο την λαγού».

Τους είδα και τους τέσσερες δασκάλους της κυνηγετικής τέχνης, να προχωρούν σκυμμένοι ενώ εγώ επήγεινα με το κεφάλι ψηλά! Και πώς να μην περηφανεύομαι: είχα πάει για μαθητής και γύριζα δάσκαλος.

- Ε θείε, θυμάστε τ' όνειρο; φ